



Protestantse
Kerk

Den Haag-Zuidwest Locatie Abdijkerk

**Orde van Dienst op 10 februari 2019,
5^e zondag van Epifanie.**

*De liturgische kleur in de tijd tot Aswoensdag is
groen, de kleur van de verwachting.*

Voorganger: ds Meindert Burema
Organist: Gijsbert Kok
Ouderling: Kees Ockhuysen
Diaken: Anne-Lies van Zijl
Lector: Wilna Bonnink

Vorbereiding

Orgelspel

Variaties over psalm 105 - Christiaan Ingelse (*1948)

Verwelkoming

o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.

(bij het aansteken van de kaarsen:)

o: Wij ontsteken het licht: voor elkaar,
voor onszelf, voor deze wereld, voor God.

We zijn stil en openen ons hart voor God

Bemoediging en toenadering *(staande)*

o: Onze hulp is in de naam van de HEER
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
g: ZIE ONS HIER AAN
o: wij die van U hebben gehoord
g: HOOR GIJ ONS AAN
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
g: WEES GIJ ONZE HULP
o: en dat Gij alles hebt gemaakt
g: MAAK ALLES NIEUW
o: en dat Gij ons bij name kent
g: LEER ONS U KENNEN
o: die Bron van leven wordt genoemd
g: DOE ONS WEER LEVEN
o: die hebt gezegd: Ik zal er zijn
g: WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

Psalm 105: 1, 3, 18

We gaan zitten.

Korte inleiding op deze viering

Gebed voor de nood van de wereld

beantwoord met:



Lied 305 *(staande)*

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

Moment voor grote en kleine kinderen

Licht van Pasen *(met de kinderen)*



De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan naar hun eigen ruimte.

Woord

Groet

v: De Heer zij met U

g: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed om geestkracht -

Lied 701

Johannes 15: 9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied 512: 1, 3, 5

Preek



We zijn stil voor God

🎵 Lied 838: 1, 2

Antwoord

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel (improvisatie)

Gebeden

- **Dankgebed, voorbeden en stil gebed,** steeds beantwoord met (allen):



🎵 Lied 1006

🎵 Lied 653: 1, 6, 7 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

Heenzending en zegen

We antwoorden met: 

Orgelspel

Trumpet Variations –
Christopher Tambling (1964 - 2015)