



Zondagsbrief

Kort

22^e jaargang nr.13 - 29 maart 2020

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Mededeling vanuit de kerkenraad en de locatielcommissie

Wij blijven de komende zondagen een viering met predikant, organist en enkele stemmen organiseren, die via kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn (www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810).

U kunt deze viering rechtstreeks volgen, maar als dat niet lukt, kunt u de opname ook op een ander tijdstip beluisteren.

Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte hebt aan pastorale zorg.

Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor beschikbaar. Zo is ds Michiel Aten telefonisch (06-10811430) en via Skype (zoek op m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur. Verder is de Abdijkerk is voorlopig elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur open om een kaarsje aan te steken en/of één van onze voorgangers te spreken.

Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan E christiaanscheen55@ziggo.nl
T 06-27596564/070-4042490.

Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week 's ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo (Abdijkerk): 06-44568721, of: nicotetteroo@kpnmail.nl.

Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten.

Op onze website www.loosduinen-centrum.nl vindt u het laatste nieuws en aanvullende informatie. Daar zijn ook de liturgieën van de vieringen en de zondagsbrieven te vinden.

Klokken luiden woensdagavond

De klokken van de Abdijkerk gaan de komende woensdagen van 19.00 - 19.15 uur luiden. We volgen hiermee de oproep van de Raad van Kerken in Nederland op, om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijkerk in Rotterdam. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Collecten zondag 29 maart

1e collecte: werelddiaconaat

2e collecte Haastu

Bij de bloemschikking

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Er zijn momenteel geen mededelingen.

Kijk regelmatig op onze website en facebook voor het laatste nieuws.

Heeft u zelf een bericht voor de gemeente: post het dan zelf op onze facebook-pagina!

www.facebook.com/Abdijkerk/