

**513 God heeft het eerste woord**

Nieuwjaarslied

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

**100 Juich Gode toe, bazuin en zing**

Psalm 100

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijksof domein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

**72a Voor kleine mensen is hij bereikbaar**

*refrein:*

Voor kleine mensen is hij bereikbaar,  
hij geeft hoop aan rechtelozen.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
een vloed van koren, golvende velden,  
een stad rijst op uit een zee van groen.  
*refrein*

**527     Uit uw hemel zonder grenzen**

1.     Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

**382     O alle gij dorstigen, kom tot de stromen**  
De Maatijd des Heren

1.     O alle gij dorstigen, kom tot de stromen  
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet.  
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.  
Om niet staat de tafel des Heren gereed  
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen  
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.
3.     O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden.  
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.  
Nu is het de goede, gezegende stonde.  
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.  
De vallende mensen die nu zich bekeren  
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

## **524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan**

1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, stroomt aller wereld water daarin samen. Noach en Mozes, Jona en Naäman moedigen U vanaf de oever aan.
2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad veraf staan van ons volgekladderd leven; ons leven wordt U op het lijf geschreven, Gij stapt in onze dood als waterbad.
3. Dit is uw glorieuze ondergang; de niet te peilen afgrond van uw liefde houdt alle dreiging van de waterdiepte het monster van de oervloed in bedwang.
4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'. En eindelijk kan Noachsduif haar vleugels dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
5. Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, in ons gedompeld, één van ons geworden, Gij roept de hele schepping tot de orde van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

**793      Bron van liefde, licht en leven**

1.      Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg u tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

**903      Zou ik niet van harte zingen**

1.      Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zozeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

**418      God, schenk ons de kracht**

1.      God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, -  
vruchtbaar in de Heer.
  
3. Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag.