

219 Licht om te leven

Licht om te leven de duisternis voorbij,
wordt ons gegeven en maakt ons blij.

139 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Psalm 139

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

305 Alle eer en alle glorie

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

8a Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.
3. Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

160a Die rechtens God gelijk

Lied van de deemoed

1. Die rechtens God gelijk
komt van de Vader voort,
de koning van zijn Rijk,
Gods beeld en scheppend woord,
Hij heeft zichzelf ontdaan
van alle heerschappij –
Hij kwam in ons bestaan,
Hij werd een mens als wij.
2. Hij werd ons aller knecht,
zijn deemoed was zo groot.
Hij stond voor ons terecht,
gehoorzaam totter dood.
Maar God heeft Hem gesteld
hoog aan zijn rechterhand.
God heeft zijn naam gemeld
aan hemel, zee en land,
3. opdat zijn macht verstaan
al wie 't aanzijn geeft –
opdat in Jezus' naam
zich buige al wat leeft,
opdat wij met elkaar
God geven alle eer,
belijdend voor elkaar
dat Jezus is de Heer.

835 Jezus, ga ons voor

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven

Van belofte

1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.
2. God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

