

**287 Rond het licht dat leven doet**

5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.

**286 Waar de mensen dwalen in het donker**

1. Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.

*refrein:*

Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht  
in een wereld die geen vrede vindt,  
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,  
er is licht dat alles overwint.

*refrein*

**982 In de bloembol is de krokus**

1. In de bloembol is de krokus,  
in de pit de appelboom,  
in de pop huist een belofte:  
vlinders fladderen straks rond.  
In de koude van de winter  
groeit de lente ondergronds,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God ziet naar de schepping om.
2. Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet.
3. In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd.

## **291c    Onze hulp is de naam van de Heer**

*voorzang:*

Onze hulp is de naam van de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Hij is voor ons een barmhartige Vader  
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

*allen:*

Onze hulp is de naam van de Heer  
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

## **657    Zolang wij ademen**

1.    Zolang wij ademen  
      schept Gij in ons de kracht  
      om zingend te vertalen  
      waartoe wij zijn gedacht:  
      elkaar zijn wij gegeven  
      tot kleur en samenklank.  
      De lofzang om het leven  
      geeft stem aan onze dank.
  
4.    Ons lied wordt steeds gedragen  
      door vleugels van de hoop.  
      Het stijgt de angst te boven  
      om leven dat verloopt.  
      Het zingt van vergezichten,  
      het ademt van uw Geest.  
      In ons gezang mag lichten  
      het komend bruilofstfeest.

**360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer**

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt,
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.

**794 Gods zegen bidden wij je toe**

1. Gods zegen bidden wij je toe:  
Hijzelf gaat steeds vooraan  
hoe ook je weg zal gaan.  
Geen mens weet waar en wat en hoe,  
toch mag je altijd hopen:  
God doet de toekomst open.
2. Je hebt in liefde trouw beloofd,  
een zwak, een kwetsbaar woord  
is hier door ons gehoord.  
Ontvang de vlam die nimmer dooft:  
vuur uit Gods hart ontsproten –  
Hij houdt ons ja omsloten.

## **1006    Onze Vader in de hemel**

Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één.  
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn.  
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.  
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.  
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.  
Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks. Altijd.  
Amen. Amen.

## **672    Kom laat ons deze dag**

1.    Kom laat ons deze dag  
      met heilig vuur bezingen  
      en met vernieuwde vreugd,  
      want God deed grote dingen.

Eens gef de heilige Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bid dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

3. In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kinderen nieuw geboren.  
Deel van uw gaven uit,  
wees met uw kracht nabij.  
Dat ieder op zijn plaats  
een levend lidmaat zij.
4. Gij liefdevuur van God,  
kom ons geheel doordringen.  
Voeg hart en zin tezaam  
en heilig alle dingen.  
Bij 's Heren liefdemaal  
zult Gij aanwezig zijn.  
Vorm ons naar Christus' beeld,  
door woord en brood en wijn.
7. Wie 's Heren Geest bezielt,  
wie 's Heren woord doet zingen,  
wie met ons vieren wil  
het feest der eerstelingen,  
die stemme met ons in  
en prijze Gods verbond  
dat Hij vandaag vernieuwt  
en elke morgenstond.

