

**25a Mijne ogen zijn gevestigd**

1. Mijne ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.
2. Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
mijne ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

**463 Licht in onze ogen**

1. Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht,  
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht?
2. Als der mensen trooster  
roepen wij U aan:  
noem de namelozen  
met een nieuwe naam!

5. Regen uw gerechtigheid  
en bevrucht de aard,  
tot de trouw ontkiemt en  
vrede bloeien gaat!

6. Kyrie eleison,  
dat Gij u erbarmt,  
onze kille koude  
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison,  
nog is niet verstomd  
ons verlangend roepen  
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,  
wees genadig, Heer!  
Breng ons naar de morgen  
wacht niet langer meer!

**51 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht**  
Psalm 51

1. Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht,  
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.  
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.  
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.  
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,  
reinig mij door uw diepe mededogen.  
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,  
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

## **340 b Ik geloof in God de Vader**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.

## **4 Nu daagt het in het oosten**

1. Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten –  
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen  
het nachtelijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.