



Protestantse
Kerk

Den Haag-Zuidwest Locatie Abdijkerk

Orde van Dienst op 25 juli 2021

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent is groen, de kleur van de verwachting.

Voorganger: Ds Wietske Verkuyl

Organist: Gijsbert Kok

Ouderling: Henk Oosten

Diakenen: Joke Molenkamp

Lector: Marja Hoet

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Mogelijk komen kerkgangers in beeld, alhoewel in principe alleen het liturgisch centrum te zien zal zijn.

***De liederen worden gezongen door een zanggroep.
U wordt dringend verzocht niet mee te zingen.***

Voorbereiding

Orgelspel

Variaties over psalm 19

Verwelkoming

De kaarsen worden aangestoken.

kaarsenlied

Je - zus Chris - tus is het licht van God,
ge - ze - gend is zijn naam!

We zijn stil en openen ons hart voor God

Bemoediging en toenadering (staande)

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

o: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak zo slecht afgaat:
beeld van U te zijn.

g: HEER, LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN.
AMEN.

Lied 216: 1, 3

Korte inleiding op deze viering

Gebed

we antwoorden met (gesproken): HEER, ONTFERM U



Lied 150a: 1, 4 (staande)

Woord

Groet

v: De Heer zij met U

g: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed bij de opening van de Schrift

g: AMEN.

Zacharia 8: 1-8; 16-18

Maar nu luidt het woord van de HEER van de hemelse machten: ²Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. ³Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg". ⁴Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, ⁵en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. ⁶Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. ⁷Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat ⁸en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.

¹⁶Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; ¹⁷wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meened, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER.'



Lied 1012

Johannes 6: 1-15

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). ²Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekens hij bij zieken deed. ³Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. ⁴Het was kort voor het Joodse pesachfeest.

⁵Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?' ⁶Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. ⁷Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' ⁸Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ⁹'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?' ¹⁰Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. ¹¹Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. ¹²Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' ¹³Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. ¹⁴Toen de mensen het wonder teken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.' ¹⁵Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

 **Lofprijzing**

U komt de lof toe, U - het ge - zang,
 U al - le glo - rie, o Va - der, o Zoon,
 o - Hei - li - ge Geest,
 in al - le eeu - wen der eeu - wen.

Preek

Moment van stilte

 **Lied 605: 1, 2, 4, 5**

Antwoord

Aankondiging van de inzameling van de gaven

1^e collecte: wijkdiaconie

2^e collecte: dovenpastoraat

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de schaaltes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder vermelding van de collecte waar het bedrag voor bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

2e Collecte: Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een 'hulpdienst'. In deze 'hulpdienst' werken deze kerken er samen aan dat dove mensen optimaal kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

Orgelspel

Herzlich tut mich erfreuen / Eens komt de grote zomer (lied 747) - Johannes Brahms (1833-1897)

Gebeden

- **Dankgebed, voorbeden en stil gebed,** *steeds beantwoord met (gesproken):*
HEER, VERHOOR ONS.
- **Onze Vader**

 **Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7**
(staande, het derde couplet mogen we allen zachtjes meezingen)

Heenzending en zegen

We antwoorden *met (gesproken):* **A-MEN**

Orgelspel

Concerto in G BWV 592: Allegro – J.S. Bach

We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. Daarna geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig kunnen verlaten.

Orgelspel tijdens het verlaten van de kerk

Concerto in G BWV 592: Grave en Presto – J.S. Bach (1685-1750)

Zondagsbrief

23^e jaargang nr. 30 – 25 juli 2021

Kort



Berichten uit de Protestantse wijkgemeente
Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Orgelbespeling vanmiddag



Vanmiddag om 15.30 uur kunt u luisteren naar een orgelrecital te geven door Iddo van der Giessen. Hij is cantor-organist van de Goede Herderkerk in Schiebroek en vesperorganist in de Utrechtse Domkerk. In 2020 studeerde hij cum laude af voor zijn Master of Music bij Jos van der

Kooy. Hij speelt werken van Händel, Wesley, Saint-Saëns & Hakim.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Reservering is verplicht, online per concert (zie abdijkerk.info) of telefonisch op 070-4490358. Per concert zijn 50 bezoekers welkom. Alle orgelconcerten in deze zomerserie zullen ook op internet zijn te volgen (zie abdijkerk.info).

Herbenoeming ambtsdragers

De wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering van 24 juni jl. mw. Rianne van Deursen herbenoemd tot jeugdouderling. Samen met de reeds eerder herbenoemde heer Christiaan Scheen zal zij bevestigd worden op 19 september a.s. in de Abdijkerk.

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Ontvangsten Abdijkerk

Ook dit eerste half jaar hebben we weer vele giften mogen ontvangen. Hier zijn we heel dankbaar voor. Het ontvangen bedrag is zelfs toegenomen ten opzichte van vorig jaar! Het afgelopen halfjaar hebben we in de Abdijkerk een aantal mooie investeringen mogen doen. Nu u allen weer welkom bent vanaf 4 juli kunt u het onderhoud bewonderen. Zo hebben we de ramen en de preekstoel in de kerkzaal mooi uitgelicht. Daarnaast is ook onderhoud uitgevoerd aan het orgel.

Mocht u zelf nog niet naar de kerk willen of kunnen komen, dan heeft u zeker profijt van de investering in KerkTV. De uitrol van KerkTV maakt het mogelijk om de dienst digitaal gelijktijdig op zondag bij te wonen.

Ontvangsten tot mei via kerkbalans:

2021	2020
€ 82,919,32	€ 75.866,78

Diensten komend weekend

Abdijkerk	Ds L.J. de Leeuw
Bosbeskapel	Ds J.D.W. Eerbeek
Shalomkerk	Ds A.G. Hoogerbrugge
WoonZorgPark*	Hr C. Scheen

* zaterdag, 14.00 uur, alleen voor interne bewoners

De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken.

Kopij voor de Zondagsbrief graag per e-mail sturen naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl vóór woensdagavond 19.00 uur. Voor het laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl