



## Zondagen in de adventstijd

In deze adventstijd zal op de meeste zondagen één van de voormoeders van Jezus centraal staan. Vandaag is dat Batseba, de vrouw van Uria, zondag 11 december Rachab en op 18 december Tamar. We volgen daarmee het alternatieve leesrooster samen met de kinderen van de kindernevendienst.

## Kerstboom gezocht

We zijn op zoek naar een kerstboom van ongeveer 1,80 meter hoog voor in de gemeentenzaal. Wie kan ons helpen? Graag melden bij een van de koster.

## Dialogoog 30 november - komt u meedoen en zo mogelijk helpen?

In de afgelopen tijd hebben we twee dialogen gehouden rond rituelen. We zijn op bezoek geweest bij een Hindoevereniging, waar we rituelen hebben uitgewisseld rondom de geboorte. Vervolgens zijn we op bezoek geweest in de Mobarakmoskee, daar hebben we rituelen en verhalen gedeeld rondom het huwelijk. Op 30 november zijn wij aan de beurt. Gasten uit de hele stad komen dan naar de Abdijkerk, waar we rituelen en verhalen zullen delen rondom sterven. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 19.00 uur en we zullen ook een hapje eten met elkaar. Aan ons dus de uitdaging om voor veertig mensen te koken! Wie wil helpen? Als verschillende mensen een quiche kunnen maken en/of salade, dan zijn we vast in staat samen onze gastvrijheid te tonen. Opgave voor deelname en/of koken bij Wietske Verkuyl, [w.verkuyl@xs4all.nl](mailto:w.verkuyl@xs4all.nl), 06-38267000.

## Kerstmiddag voor ouderen

Dit jaar willen we op maandagmiddag 19 december een kerstmiddag organiseren voor mensen van 80 jaar en ouder. In de gemeentenzaal liggen uitnodigingsbrieven waarmee u zich kunt opgeven. U kunt ook een brief voor iemand anders van 80+ meenemen.

### Inzending van kopij voor de zondagsbrief

Graag maken we u nog een keer attent op een aantal zaken betreffende de inzending van kopij:

- Mail uw bijdrage uitsluitend aan [zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl](mailto:zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl).
- Stuur berichten bij voorkeur pas in de week waarin ze geplaatst moeten worden.
- Neem in één mail geen berichten op voor verschillende zondagsbrieven.
- Beperk het bericht tot maximaal acht regels.
- Zorg dat het onderwerp van uw bericht de locatie Abdijkerk betreft.
- Weet dat berichten slechts één keer worden geplaatst, maar dat eventueel wel een reminder in de volgende zondagsbrief kan worden geplaatst.
- Mail uw kopij vóór woensdagavond 19.00 uur.

## Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, [oostenhenk@gmail.com](mailto:oostenhenk@gmail.com).  
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.

- ❖ De bloemen van deze zondag gaan naar Roel en Geertje Post.
- ❖ *Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik afgelopen week uit de kerk mocht ontvangen. Ik was er erg blij mee. Fijn dat er aan me gedacht wordt. Anneke Beekhuis*
- ❖ *Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor alle reacties in de vorm van kaarten, bloemen, een persoonlijk woord en de aanwezigheid bij de dankdienst. Het is voor ons een troost dat Jan in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. Hartelijk dank, Petra Kramer en kinderen.*
- ❖ Geheel onverwachts is Arie van der Linde overleden. Hij kwam trouw iedere zondag naar de kerk en iedere donderdag naar de koffieochtend en bracht zijn warme aanwezigheid mee. Dinsdag 29 november zal de uitvaart plaatsvinden in de Abdijkerk vanaf 10.30 uur.

### Activiteiten deze week

Informatie en opgave: [activiteiten@abdijskerk.nl](mailto:activiteiten@abdijskerk.nl)

#### **Dialog - thema sterven**

Woensdag 30 november

15.00 uur

Willem III straat 40

#### **Inloopochtend**

Donderdag 1 december

10.00 uur

Willem III straat 40

#### **Koffieochtend LichtDelen**

Vrijdag 2 december

10.00 uur

Schwerinkade 30

#### **Zondagsdienst - Ds. T. Koelewijn**

Zondag 4 december

10.00 uur

Willem III straat 40