



Van de predikant

Op deze tweede adventszondag lezen we de teksten over Johannes de Doper. Een eenvoudige mens, door Jezus overigens de grootste genoemd, die wees naar hem die nog komen moet: Jezus Christus. Het verhaal van Johannes mag ons een voorbeeld zijn om naar Jezus uit te kijken. Dat wij mogen geloven in hem, ons vertrouwen stellen op de Geest, luisteren naar Gods stem, bidden om een diepe relatie met Christus te krijgen en door het doen van goede daden ons te identificeren met de kwetsbaren. *Michiel Aten*

Symbolische bloemschikking - 2^e advent

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. Voor de pijlers gebruiken we vier wijnflessen.

Het getal 3

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.

Het getal 4

Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.

De schaal

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

In de lezingen vandaag wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborusniger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Orgelpreludium

Vandaag hoort u ter inleiding van de dienst de partita (een reeks van 5 variaties, vooraf gegaan door het koraal zelf) over de adventspsalmen 80, geschreven door onze 'eigen' Gijsbert Kok en zeer recent in druk verschenen. Aangezien Gijsbert vandaag geen dienst heeft, heeft Vincent dit werk ingestudeerd, zodat het toch op de daarvoor bestemde zondag klinkt. Wilt u het nog een keer horen, maar dan gespeeld door de componist zelf? Surf naar <https://abdijkerk.info/media-a.htm>.

Adventskalender

Graag attenderen we u op de adventskalender van de Haagse Gemeenschap van Kerken. Bij een adventskalender gaat er, zoals u weet, iedere dag een deurtje open. Daarachter schuilt een verrassing. Bij de adventskalender van de HGK gaat elke dag een van de kerkdeuren in Den Haag open! Daarachter vind je muziek, een verhaal, een mooi kunstwerk, etc. Een mooie manier om de Haagse kerken van binnen te zien en bemoedigd te worden door de beelden en klanken van advent. Op onze website (www.loosduinen-centrum.nl) en op de website van de HGK is de adventskalender te vinden. Op dag vijf (5 december) gaan de deuren van de Grote Kerk open en kom je een aantal bekende gezichten tegen...

In verband met de coronamaatregelen zijn alle activiteiten helaas tot nader orde opgeschort. Op donderdagochtend is de kerk wel open, alleen om een kaarsje aan te steken. U bent van harte welkom.

Kerstvieringen in de Abdijkerk

Voor de Kinderkerst kunt u dit jaar kiezen uit drie Kinderkerstvieringen op **23 december** om 12.30, 15.30 of 18.30 uur. Zoals gebruikelijk is er een kerstspel en zingen we kerstliederen. Kinderen mogen verkleed komen. In verband met de huidige maatregelen geldt: maximaal twee begeleiders (12+) per gezin. Ook is het verplicht u aan te melden (onder vermelding van het aantal personen) via jeugd@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495.

Op **24 december** zijn er twee vieringen om 16.00 en 21.00 uur en op 25 december is er één viering om 10.00 uur. Voor deze drie vieringen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Telefonisch aanmelden is verplicht. U kunt daartoe bellen op 7, 8, 9 en 10 december tussen 16.00 en 17.00 uur naar 06-12085686. We vragen u bij binnenkomst in de kerk en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Plaatsen worden aangewezen. Helaas kan er nog niet worden gezongen, maar er is een zanggroep aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, ☎ 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Bedankje

Mevrouw Evers laat weten dat zij prettig verrast werd met het mooie boeket bloemen dat zij afgelopen zondag vanuit de Abdijkerk mocht ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor!

Overlijdensbericht

Op 30 nov. is overleden: mevr. Margje Spaans - Tukker, weduwe van Jan Spaans. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag, 4 dec., plaatsgehad op het Abdijkerkhof.

Diensten volgende week zondag				Agenda			
13/12	10:00	Abdijkerk	Ds. W. Verkuyl	10/12	10:00	AK	Kerk open
	10:00	Bosbeskapel	Ds. M. Koster				
	10:00	Shalomkerk	Ds. R. van Essen				



Liturgische schikking van vorige week, 1^e advent. In de Marcuslezing ging het over de vijgenboom: 'Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.'. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

ABDIJKERK | WILLEM III STRAAT 40

23 DECEMBER 2020

OM 12.30 UUR EN 15.30 UUR EN 18.30 UUR

KERSTNACHT VOOR KIDS
MET KERSTSPEL EN KERSTLIEDEREN

VAN TEVOREN MOET U ZICH AANMELDEN BIJ:
JEUGD@DENHAAG-ZUIDWEST.NL
O.V.V. HOEVEEL PERSONEN
MAX. 2 BEGELEIDERS (12+) PER GEZIN

KOMEN JULLIE VERKLEED?!
ALS JOZEF OF MARIA, ALS ENGEL
OF HERDER, ALS WIJZE OF ALS OS,
EZEL OF SCHAAP? OF MISSCHIEN HEB
JE WEL ZIN OM EEN STER TE ZIJN?
VAN HARTE WELKOM!

Kopij graag vóór woensdagavond 19.00 uur per e-mail sturen aan zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl. Laatste nieuws, kerkdiensten, orde van dienst etc.: www.loosduinen-centrum.nl; u kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze brief per email.

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl